

Wandelnetwerk Noord-Holland



KUIEREN LANGS HAARLEMSE WATEREN EN WIJKEN



[Rondje Jaagpad \(geel\) 7.28 km vanaf Startpunt Molenplas Haarlem](#)

Nieuwe gezichten

Laura en Adriaan van Westphil Wandelt genieten deze maand van hun welverdiende vakantie. Voor het Ommetje van de Maand juni daarom een verhaal van gastbloggers Paulien en Danny; twee wandelfans die altijd enthousiast de Instagram Stories van hun wandeling met ons delen via hun account @poesjkin.

Op 1 juni liepen ze het Rondje Jaagpad vanaf startpunt Molenplas Haarlem. Hieronder lees je hun verhaal.



Langs de Molenplas

De maand juni is vandaag begonnen, de hemel is loodgrijs maar er valt gelukkig geen regen meer uit de hemel. Het is tijd voor een mooie wandeling!

We parkeren de auto bij startpunt Molenplas in Haarlem. Als we de auto uitstappen verwelkomt een merel ons met haar uitbundige gezang. Eenmaal gestart met onze wandeling door het Molenplaspark worden wij verrast door een zanglijster die we vlak voor ons op de grond zien scharrelen. Hij lijkt zich van ons niets aan te trekken en scharrelt rustig verder. De wandeling begint goed!

Voor ons doemt een opvallend toiletgebouwtje op waardoor we het met brandnetels overwoekerde paaltje met de gele pijl naar rechts bijna missen.

Door het park en langs de plas volgen wij het voetpad en wordt onze aandacht getrokken door een automatische zonnebrandcrème-dispenser naast de ligweide. Het is 15 graden en de UV-index is 3 vandaag, dus smeren is niet noodzakelijk. Gemeente Haarlem zorgt goed voor zijn inwoners; Chapeau!

Als wij het dichtbegroeide park uitlopen is het net alsof theatergordijnen worden opengeschoven en zien wij een oudhollands plaatje van de plas met aan de overkant de in 1879 gebouwde molen 'De Hommel'.



- Uitzicht vanaf het Eenhoornpad over de molenplas. -

Dijk en Ringvaart

We lopen op het fietspad op de Hommeldijk richting de molen. Rechts zien we een weids polderlandschap met koeien en kieviten die om elkaar heen dansen. Links van ons, aan het water van de Molenplas, duiken de futen naar voedsel en de meerkoeten verzorgen hun grote kuikens. Vanuit het riet klinkt prachtig gezang. De bermen zijn overvloedig begroeid met talloze zomerbloeiërs. Wilde reseda, klaprozen, knooppkruid, margrietten en dijkviltbraam; te veel om alles op te noemen.



- Weilanden achter de Hommeldijk -

We passeren molen de Hommel en worden uitgenodigd door twee witte bruggetjes die ons voeren richting de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder via een fietspad. We zien op het water veel voorbij komen: roeiteams, solo-roeiërs en zingende of feestende gezelschappen, die onder het genot van hapjes en drankjes vrolijk zwaaien naar ons.

Het ontbreken van de zon weerhoudt niemand ervan om te genieten van het buiten zijn. Aangekomen bij de Zuid Schalkwijkerweg kun je met een gratis pontje naar de overzijde varen richting Theehuis 'De Cruquius'. Momenteel heeft deze weg, die op een dijk ligt, groot onderhoud nodig. De dijk is niet stabiel en hoog genoeg om bescherming te bieden tegen de hoge waterstand van het Spaarne.



- Vanaf hier gaat er een gratis pontje naar theehuis De Cruquius. -

Jaagpad en de Eenhoorn

We slaan vervolgens linksaf het Jaagpad op. Een Jaagpad is een pad langs een kanaal of rivier dat werd gebruikt om schepen vooruit te trekken. Er werd gejaagd door een paard met begeleider (het jagertje).

Dit is het begin van een aaneengesloten reeks fraaie tafereeltjes. We lopen langs een schilderachtig paadje met aan onze linkerhand het water van het Zuider Buiten Spaarne.



- *Het smalle Jaagpad langs het Zuider Buiten Spaarne.* -

Alertheid is geboden omdat er hobbels zijn ontstaan op het wegdek door de boomwortels. De overdadige zee van veldbloemen en hoog gras aan weerszijden van het pad maken het passeren van een tegenligger tot een uitdaging. We maken een praatje met de eigenaar van een prachtig oud vrachtschip uit 1890 dat daar als woonschip ligt. Hij vertelt een stukje geschiedenis van zijn huisvesting. Tip: Het schip verschijnt binnenkort op Funda.



- Vrachtschip De Onderneming staat binnenkort op Funda. -

We passeren boten in alle vormen en maten. Woonarken, motorbootjes, zeilschepen al dan niet met mooi aangelegde romantische tuinen. Er is hier veel aandacht besteed aan schoonheid en prullaria die het midden houdt tussen kitsch en kunst zoals een fontein met daarin verwerkt een barbiepop.



- Je kijkt je ogen uit! Kitch of kunst? -

We passeren twee om aandacht vragende schapen op een veldje waar wij aan de overkant van het water surrealistische grauwe gebouwen zien in een soort van Incatempel-stijl.

De Haarlemsche Jachtwerf

Het volgende station is de Haarlemsche Jachtwerf (sedert 1946). Een plek waar boten op hoge poten op het droge staan uitgesteld. Sta hier even een minuutje stil om de schoonheid te bewonderen van roestige vergankelijkheid en grote schuren met stoere uitstraling.



- Haarlemsche jachtwerf aan het jaagpad. -

We kijken onze ogen uit. We lopen over elegante witte bruggetjes en treffen aan de waterkant een heel veld met paarse orchideeën (brede orchis).



- Orchideeën langs het pad vlak naast het water. -

Achter een haag van weelderige begroeiing doemt plotseling molen De Eenhoorn op. Deze zaagmolen is op zaterdagen te bezichtigen. Van één van de vrijwilligers krijgen we een rondleiding en uitleg over de in 1776 gebouwde Paltrokmolen. We kopen er een potje Homemade jam en doen een vrijwillige bijdrage in het klompje voor het behoud van de prachtige nog werkende molen.



- Molen de Eenhoorn versierd met vlaggetjes. -

Er wordt veel geroeid vanuit de aan de overzijde liggende koninklijke roei- en zeilvereniging “Het Spaarne”. We verlaten hier het Jaagpad.

Parken en hoogbouw

We vervolgen onze weg door het Engelandpark. Op de kronkelende paden tussen het weelderige groen hebben wij niet het gevoel dat we te midden van woonwijken met hoge flats lopen. De aan weerszijden groeiende manshoge springbalsemien staan ons toe te wuiven langs de kant van het pad. Dwars door Schalkwijk komen wij telkens weer in een nieuw stuk park. Alle parken zijn prachtig aangelegd.



- Ben ik echt in Schalkwijk? -

Het Romolen Heempark wordt onderhouden door vrijwilligers. Het voelt avontuurlijk en zeer divers met de vele zingende vogels, wilde bloemen, bomen en waterpartijen.

Het laatste stukje van deze wandeling gaat langs de Meerwijkplas waar wij aan het eindpunt zijn aangekomen. In het restaurant De Molenplas komen wij tot de conclusie dat de gemeente Haarlem zijn uiterste best heeft gedaan om de illusie te wekken dat wij te midden van de stad, het gevoel hebben dat we door een natuurgebied te lopen.



- Berm en Vlinderpad Meerwijkplas. -

Extra informatie

Afstand : 7,28 km

[Link naar de route: Rondje Jaagpad \(geel\)](#)

Bij het startpunt Molenplas zijn genoeg parkeerplaatsen. De route start bij wandelstartpunt 5. Volg de gele pijlen naar de volgende wandelkeuzepunten: 74, 18, 36, 23, 9 en weer terug naar 5.

Benieuwd naar meer wandelavonturen van Paulien en Danny? Volg ze op Instagram @Poesjkin. Kom je onderweg een beschadigd routebordje tegen, een obstakel of ontbreekt er ergens een paaltje? Meld dit dan via [meldpuntroutes](#).

Meer wandelen in Noord-Holland:

www.wandelnetwerknordholland.nl