

Wandelnetwerk Noord-Holland



WANDELEN DOOR DE PARKEN EN HET CENTRUM VAN HOORN



Kijk voor meer wandelverhalen op [Westphil Wandelt](#).

[Combinatie van routes vanaf startpunt Julianapark](#)

Julianapark

Op een zonnige dag rijden we naar Hoorn voor een nieuw ommetje van de maand. We liepen al eens eerder een ommetje in Hoorn. Toen deden we de VOC-route, maar Hoorn is leuk genoeg voor nog een ommetje.

We starten de wandeling bij het Julianapark, het is een langgerekt stadspark langs de Hoornse Hop, een deel van het Markermeer. Wij kiezen ervoor om langs het water te wandelen, maar je kunt ook langs een hoger gelegen pad lopen.



- Het strandje bij het Julianapark. -

Bij de eerste picknicktafel die we zien laat Adriaan zijn drone vliegen. Zodat we Hoorn van boven kunnen bekijken en fotograferen. Ondertussen kijk ik naar een specht, die een boom met meer dan zes spechtengaten inspecteert. Ik hoop dat Adriaan snel klaar is met de drone zodat hij nog even een foto van de specht kan maken. Ik kan namelijk die zware lens niet stilhouden en ook de drone niet bedienen. Maar het vliegen met de drone duurt een eeuwigheid en als er twee kauwen ook een kijkje willen nemen bij de spechtengaten, houdt de specht het voor gezien en vliegt weg..



- Hoorn van bovenaf. -

Als de drone opgeborgen is, wandelen we verder. We komen langs een strandje waar mensen aan het zwemmen zijn. Wij moeten er niet aan denken, want ondanks dat het zonnig is, is het maar 5 graden buiten. Volgens de vrouw, die net uit het water komt, is het heerlijk. Als we verder wandelen komen we langs de jachthaven Marina Kaap Hoorn. Altijd leuk foto's maken van boten.



- Jachthaven Marina Kaap Hoorn. -

Op weg naar het Muntpark

We wandelen het park uit en vervolgen onze weg over een fietspad. In de verte zien we de Tuibrug, rechts van ons is het Bedrijventerrein Schelphoek waardoor we niet langer langs het water kunnen wandelen.



- De Tuibrug. -

Via de Tuibrug steken we de Provincialeweg over om na een klein stukje lopen in het Muntpark te belanden. We zien narcissen aan de kant van de weg, maar die bloeien nog niet. Misschien nu inmiddels wel. We wandelen langs de vijver en ontdekken een trekpontje naar een speeleiland aan de overkant. Leuk voor kinderen, maar wij zijn meer gecharmeerd van het paadje dat omzoomd is door knotwilgen.



- Een prachtig paadje met knotwilgen. -

Als we verder wandelen, zien we een veldje met sneeuwkllokjes. Adriaan gaat er even bij liggen om er een mooie foto van te maken. Een auto stopt langs de weg en vraagt aan mij of alles oke is. De man dacht dat Adriaan gevallen was en had al bijna 112 gebeld. Gelukkig is er niets aan de hand en kan de man verder rijden.



- Altijd leuk sneeuwkllokjes. -

Als Adriaan genoeg foto's heeft van de sneeuwkllokjes pakken we de wandeling weer op.

Het Mandelapark en het Wilhelminaplantsoen

We komen langs huizen en door het Mandelapark. Daarna wandelen we via een viaduct over de weg en komen uit bij de Holenweg. Dit stuk van de route is minder fraai, maar we zien wel een hele mooie muurschildering: "A Tin Line" van Studio Giftig.

"Afstand wordt een relatief begrip door onze communicatiemiddelen. Tegenwoordig is er slechts een dunne lijn tussen mentaal en fysiek samenzijn. Dit schilderij is gemaakt in het Holenkwartier in Hoorn, op de plek van een voormalige telefooncentraalfabriek".



- "A Tin Line" van Studio Giftig -

We wandelen verder en zijn nieuwsgierig naar wat we nog meer gaan tegenkomen. We komen uit bij de Sportlaan, daar volgen we de pijlen over een pad van houtsnippers. Het loopt niet heel erg lekker, maar de bomen waar we onderdoor wandelen zijn wel heel mooi.

Daarna komen we uit bij het Wilhelminaplantsoen. Hier treffen we een mooie vijver met eenden en zien we een kat, die een reiger wegjaagt.



- Vijver in het Wilhelminaplantsoen. -

Aan de andere kant van het pad, ontdekken we een soort uitkijktoren waar wij natuurlijk even heen wandelen. Het is geen uitkijktoren, want er is geen trap naar boven. Wel zijn er bankjes waar wij plaatsnemen om even een tussendoortje te eten. Bij het water is een man aan het werk om alle zwerfafval op te ruimen. Hij vist van alles uit het water en stopt het allemaal in een vuilniszak. Wij gooien onze vuilnis natuurlijk in de vuilnisbak, dat zouden meer mensen moeten doen.



- Het is geen uitkijktoren, maar wel leuk. -

Het Rooie Dorp

Als we verder wandelen komen weer we uit bij een woonwijk met mooie huizen. Bij de Vennenlaan lopen we langs twee prachtige hofjes: "Het Rooie Dorp."

In 1907 werd midden in het landelijk buitengebied van Hoorn een stuk grond aangekocht voor de bouw van 32 arbeiderswoningen door de woningbouwvereniging Arbeidersbelang. Eén van de eerste 30 woningbouwverenigingen van Nederland.



- Wat een leuk hofje bij de Vennenlaan. -

Deze woningen, ontworpen door de Hoornse architect M.J.E. Lippits, werden in 1909 in gebruik genomen. De plattegrond van dit woningbouwcomplex bestond uit twee U-vormige hofjes.

De woningen waren bij oplevering nog niet van riolering voorzien en pas in 1930 zou er elektriciteit aangelegd worden. Toch waren de woonomstandigheden veel beter dan de situatie waarin de meeste arbeiders tot dan toe geleefd hadden.



- Er bloeien enorm veel krokussen langs de Draafsingel. -

We komen uit bij de Oosterpoortgracht waar het langs de Draafsingel stikt van de krokussen. Adriaan gaat er weer even bij liggen en ik zorg ervoor dat er geen auto's meer stoppen. Bij het vorige ommetje wandelden we aan de overkant en maakten we foto's van spiegellende huizen in de gracht. Nu kunnen we de mooie huizen van dichtbij bekijken.



- Nog meer prachtige huizen. -

Oosterpoort

We wandelen onder de Oosterpoort door, maar eerst maken we natuurlijk foto van deze fraaie poort. Het is de enige overgebleven stadspoort van Hoorn en is in 1578 gebouwd.



- De Oosterpoort is prachtig. -

De poort werd, net als de toen nog drie andere bestaande poorten, in 1871 met sloop bedreigd. De enige reden dat de poort het heeft gered is dat de bewoner van het poortershuisje niet snel genoeg een nieuwe woning kon vinden. Gelukkig maar, want de poort is echt een prachtig historisch gebouw.

De Kleine- en Grote Oost

De oranje route gaat hier linksaf weer terug richting het parkeerterrein. Wij wandelen rechtdoor en volgen nu de rode route langs de Kleine- en de Grote Oost. Natuurlijk maken we foto's van de huizen met de prachtige gevelstenen met verzen en een voorstelling van de Bossu-zeeslag. We genieten van alle rijksmonumenten waar we langslopen en bewonderen de klok en het torentje van de Sint-Antoniuserkerk.



- Huizen met de prachtige gevelstenen met verzen en een voorstelling van de Bossu-zeeslag. -

Als je rechtdoor wandelt kom je uit bij de Roode Steen, maar wij maken eerst nog even een omweg langs de Grote Kerk en de Kerkstraat. We slaan rechtsaf de Schoolsteeg in. Deze steeg is erg smal, maar het lukt om 't Haarhuys te fotograferen.



- We komen langs 't Haarhuys in de Schoolsteeg. -

We wandelen langs de Grote Kerk waar nu Heavens Hotel in gevestigd is. Ik zal daar best een keer een nachtje willen slapen.



- De Grote Kerk. -

Daarna wandelen we linksaf door de Kerkstraat naar de Rode Steen. Ook hier staan weer prachtige monumentale panden. Kijk vooral ook even omhoog naar de mooie gevels.



- Gevels van panden aan de Kerkstraat met op de achtergrond de Rooms-Katholieke Kerk H.H. Cyriacus- en Franciscus. -

De Roode Steen is het centrale plein van Hoorn. Vroeger werd hier een kaasmarkt gehouden. In 2007 werd de kaasmarkt in ere hersteld ter gelegenheid van "650 jaar stadsrechten van Hoorn". Sinds de corona crisis wordt de kaasmarkt echter niet meer gehouden.



- De Waag. -

Het Westfries Museum

Aan de Roode Steen is Het Westfries Museum gevestigd. Het museum is in afwachting van een grootscheepse renovatie, verduurzaming en vernieuwing van de monumentale panden. Omdat de aanbesteding nog even op zich laat wachten, is het museum tijdelijk geopend van 1 februari t/m 1 juni 2025 voor de expositie "TIME in FASHION".



- Het Westfries Museum. -

Wij wandelen naar binnen, want met de museumkaart is de toegang gratis. We zijn erg onder de indruk van de tentoonstelling. Vooral het werk van de Oekraïense papierkunstenares Asya Kosina spreekt ons erg aan, maar ook de kostuums van Rien Bekkers en de duurzame ontwerpen van Sepehr Maghsoudi kunnen ons bekoren.



- The religion of the death van Asya Kosina. -

Het Westfries Museum is sinds 1881 gevestigd in het voormalige Statencollege: een Rijksmonument uit 1632.



- Kostuums van Rien Bekkers. -



- Nog eentje, omdat we het zo bijzonder vinden. -

Op weg naar het Oostereiland

Als we alle kamers van het museum bekeken hebben, vervolgen we onze wandeling. Via de Kleine Havensteeg, komen we uit bij de Nieuwendam waar we door een heel smal steegje de Foreestensteeg op de Italiaanse Zeedijk terecht komen.



- De Nieuwendam. -

Waar we zicht hebben op de Hoofdtoren, maar die gaan we later van dichtbij bekijken. We doen eerst een rondje over het Oostereiland.



- Ook hier kijken we uit op de Hoofdtoren. -

We wandelen eerst langs 'de Bagage voor het Leven', een monument voor veteranen van oorlogen waar Nederland aan heeft deelgenomen.



- 'De Bagage voor het Leven' -

Vervolgens lopen we langs oude schepen van de stichting Varend Erfgoed Hoorn. Bij elk schip staat een bord waarop informatie te lezen is over de boten.



- Bij alle steigers staan borden met informatie over de schepen. -

Daarna wandelen we verder naar het uiterste puntje van het Oostereiland om een foto te maken van Havenlicht het Vuurtje.



- Havenlicht het Vuurtje. -

Als we weer teruglopen hebben we een mooi uitzicht op de Hoofdtoren. Je kunt ook nog een bezoekje brengen aan het museum van de 20e eeuw, maar voor ons is één museum op een dag genoeg.

De hoofdtoren



- Hoorn barst van de leuke geveltjes. -

De 16de eeuw was voor Noord-Nederland een periode van opeenvolgende oorlogen en krijgsgeweld. Om Hoorn te kunnen verdedigen werd er een aarden wal met stenen torens gebouwd. De Hoofdtoren is een van de laatste verdedigingswerken, die bewaard is gebleven. De toren is vernoemd naar de nabij gelegen steiger Houten Hoofd.



- Vanaf de steiger heb je weer een heel ander uitzicht op de Hoofdtoren. -

Nadat de toren zijn defensieve functie had verloren, werd hij in 1651 voorzien van een sierbekroning naar voorbeeld van de Amsterdamse Zuiderkerk. Sinds 1968 wordt de toren als horeca gebruikt.

Als je de pijlen blijft volgen en langs de Hoofdtoren rechtdoor blijft lopen mis je een mooi uitzicht op deze prachtige toren. Sla na de toren rechtsaf en wandel de steiger op, neem plaats op één van de bankjes en bewonder de toren, de mooie gevels aan de Veermanskade en het beeld van de scheepsjongens van Bontekoe.



- Vanaf de steiger bij de hoofdtoren heb je zicht op de scheepsjongens van Bontekoe. -

De beeldengroep werd gemaakt door beeldhouwer Jan van Druten, geïnspireerd door het boek De scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius uit 1924, en op 14 juni 1968 onthuld.

Terug naar het parkeerterrein

We wandelen verder langs de Veermanskade, bij wandelkeuzepunt 76 gaat de rode pijl linksaf, maar wij volgen de grijze pijl richting 75. Daarna volgen we weer de rode pijlen. We genieten nog even van de mooie gevels en bewonderen de boten aan de overkant van het water. Voordat we het weten komen we weer in het Julianapark uit, waar we langs het gedicht 'De Hemel' van Jan Merx komen ook wel 'Drijvend gedicht' genoemd. Kun jij het lezen?



- 'De Hemel' van Jan Merx. -

We wandelen over de Ottobrug en ontdekken een aantal futen. We hopen op uitgebreide baltsrituelen, maar de twee futen, die met hun paringsdans bezig zijn, worden steeds gestoord door andere futen en daarom wandelen we maar door.



- De futen worden steeds verstoord in hun liefdesspel. -

We volgen de rode pijlen terug naar de parkeerplaats, bij het hertenkamp zien we een pauw op een rioolbuis zitten. Niet zo'n mooie plek, maar pauwen zijn altijd mooi.



- Een pauw op een rioolbuis. -

Ik heb nu alweer zin om een keer terug te gaan naar Hoorn, wat is het toch een gezellige en mooie stad.

Extra info



- Zo mooi, die details aan de gevels. -

Afstand: 7,91 km

[Combinatie van routes vanaf startpunt Julianapark routenummer: 225954](#)

Wij parkeerden bij het startpunt Julianapark op het gratis parkeerterrein Nieuwe Wal. Navigatieadres: Nieuwe Wal 1 in Hoorn.

De route begint bij wandelkeuzepunt 83 vanaf daar volgende we de oranje pijlen naar de wandelkeuzepunten: 84, 85, 63, 62, 65, 66, en 81 daarna de paarse pijl naar 72. Vanaf daar volg je de rode pijlen naar wandelkeuzepunten: 73, 77, 78, 79, 7, 6, 79, 78 en 76. Daarna de grijze pijl naar 75. Verder volg je weer de rode pijlen naar 82 en 83

Nog meer Hoorn: [Ommetje januari 2023: Authentiek Hoorn](#)

Hier vind je alle informatie over de tentoonstelling [TIME in FASHION](#)

Meer wandelen in Noord-Holland:

www.wandelnetwerknordholland.nl